



KEYSER NIEUWS



Lieve vrienden,

Het is alweer veel te lang geleden dat we iets hebben laten horen en dat terwijl ons leven er behoorlijk anders uitziet. Inmiddels zijn we al wel een beetje gewend aan ons nieuwe leven, maar in het begin... oeff. Haha.. dat verdient een uitleg.

Zoals u weet zijn we inmiddels dorm ouders voor de jongste 'boarder' kinderen van de BCS. Dit betekent dat we er tien kinderen bij hebben gekregen. De dorm kinderen zijn allemaal tussen de 8 en 11 jaar oud. Acht jongens en twee meisjes. Van deze kinderen zijn er vijf afkomstig uit Nigeria, twee uit Korea, twee uit Brazilië en één uit Zwitserland/Rwanda. Daarbij hebben we twee dorm helpers uit Duitsland. Al met al een behoorlijk internationale dorm.

De eerste paar weken waren behoorlijk intensief. Niet alleen wij moesten erg wennen aan alle

drukte en lawaai, maar ook de kinderen moesten weer even in een ritme komen. Het was gezellig dat wel... maar misschien iets te gezellig. De kinderen kwamen thuis uit school, en waren aan het skaten, skateboarden, ripstikken, tafeltennissen, stoeien op de banken, kunstjes doen en probeerden ondertussen ook nog met elkaar te communiceren (lees: schreeuwen). En dit alles in onze dorm lounge. Gezellig hoor.. maar zó weinig rust. We waren elke avond behoorlijk afgemat... toch was het niet vervelend; we zeiden steeds tegen elkaar: 'het lijkt wel op een verjaardagsfeestje, maar dan één die nooit eindigt.' Voor alle ouders die ooit een verjaardagsfeestje hebben georganiseerd... jullie hebben wellicht een idee hoe we ons voelden ☺.

Ook moesten we nog erg wennen aan het hele gestructureerde

programma en aan alles waar je aan moet denken. We waren constant lijstjes (in ons hoofd) aan het nagaan. Hebben ze hun tanden gepoetst, schooltassen klaar, waterfles gevuld, kamervloer leeggemaakt, licht en ventilatoren uitgezet, was bij de wasmachine gelegd en hebben ze überhaupt hun pyjama wel uit gedaan ☺?

Goed... dat was het begin. Nu gaat het allemaal al heel anders. Nog steeds gezellig, maar een stuk rustiger. De kinderen raken gewend aan het school en dorm ritme en weten steeds beter wat er van hen verwacht wordt. Ook bij ons gaat het allemaal wat meer van zelf. De lijstjes worden nu (bijna) automatisch afgewerkt. We genieten van onze nieuwe taak. We merken dat we een goede relatie krijgen met de kinderen en gaan steeds meer van hen houden. Ze openen zich steeds meer naar

ons en we merken dat ze ons vertrouwen. Heel fijn. Ook genieten we van de momenten dat we samen over de Bijbel en over de Here God praten met hen. Op deze leeftijd zitten ze boordevol vragen en dat geeft soms erg goede gesprekken op.

Een dag in de dorm ziet er voor ons ongeveer zo uit. Dit is een voorbeeld van een door- de- weekse dag. (dus zonder extra activiteiten)

-6.45 ; wasmachine aanzetten (elke dag minimaal 3 wasjes) en water koelie vullen.

- 6:50; kinderen wakker maken

-7:30 ontbijt

- 8:00 devotions (we lezen samen de bijbel en praten over wat we ervan kunnen leren)

- 8.30 kinderen naar school

-12:30 lunch

-13:10-13:40 kinderen met huiswerk helpen

-13:40-14:25 siësta

-14:40 school

-16:30 school uit. Fruit snijden voor kinderen die uit school komen

- 16:45 kinderen krijgen een snack

-17:30 alle kids moeten douchen

-18:15 avondeten + taken

-19:30 stille tijd (we gaan door de chronologische Bijbellessen van NTM heen)

-20:00 kinderen naar bed brengen

Hiernaast geeft Eliza nog een aantal lessen en gaat ze naar het dorp om daar kinderclub te geven en doet Anne alle inkopen voor de school en wat onderhoudswerk. Ook

schrijven we wekelijks een update aan alle ouders over hun kind. O ja.. en niet te vergeten hebben we momenteel vier vergaderingen per week :-)

Judah, Gloria en Josephine

Ook voor onze kinderen was het een behoorlijk overgang. Over het algemeen genieten ze er erg van. Ze hebben altijd kinderen om hen heen om mee te spelen en het is nooit saai. Toch reageren ze niet elke dag hetzelfde. Soms is ineens alles niet leuk meer, maar gelukkig is het de volgende dag dan weer allemaal 'cool'.

We hebben ons eigen appartementje in het gebouw en dat geeft ons en de kinderen de kans om ons soms even terug te kunnen trekken. Met name Gloria doet dit graag en geniet ervan om soms even alleen te spelen.

Blijft u voor ons bidden?

Soli Deo Gloria,

Anne, Eliza,

Judah, Gloria en Josephine Keyser



DE DORM LOUNGE



DRUK MET STRIJKKRAALTJES

Dank- en Gebedspunten:

- Jullie mogen danken voor een goede overgang naar het dorm leven en voor het feit dat we al aardig wennen.
- Jullie mogen danken voor ons goede dorm team. De samenwerking met onze dorm helpers verloopt heel fijn.
- Bidden jullie voor het vinden van een goed balans in gezins- en dorm leven?
- Bidden jullie voor de dorm kinderen. Negen van de twaalf maanden zijn ze weg van hun ouders. Dat is zeker niet makkelijk. Een aantal van hen hebben regelmatig heimwee.

Anne & Eliza Keyser: fam.keyser@gmail.com of kijk op onze blog voor informatie: www.ntm.org/andrew_keyser
Contactpersoon TFC : Marcel & Sandra Wichgers wichgersm@gmail.com Tel: 03069-52679

Anne en Eliza hebben geen inkomsten en zijn afhankelijk van giften. Een belastingaftrekbare gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL 32 ABNA 055 65 42 819 t.n.v. Stichting NTM Nederland te Leerdam. Vermeldt u daarbij: Gift familie Keyser Code 32